

'EVERY DAY WHEN WE WAKE UP TO THE SOUNDS OF GECKO'S, FROGS AND OTHER MYSTICAL NATURE SOUNDS, WE WALK OUTSIDE OF OUR BUNGALOW, AND ARE GREETED BY PALM TREES, BANANA TREES AND COCONUT TREES, AND EACH MORNING ON THE PORCH OF OUR PLACE THE COOL OCEAN BREEZE REMINDS US THAT WE LIVE IN PARADISE.'



jezaakvoorelkaar

Vincent Sparreboom

Als God op de Filipijnen

Ze ontmoetten elkaar via Marktplaats vijf jaar geleden. Hij bood webdesign aan en zij kocht haar eerste professionele website, als een van zijn eerste klanten van zijn toenmalige webbedrijf. Wat ze gemeen hebben is dat ze van reizen houden, uit hetzelfde ondernemershout gesneden zijn en dat je bij allebei nog uren geïnspireerd doorstuitert als je ze gesproken hebt, zelfs via Skype. In dit artikel ondernemerstips van Vincent Sparreboom, geboren Rotterdammer en ondernemer, en vriend van.

Op het moment dat het interview plaatsvindt, heeft hij écht zijn droom gerealiseerd. Na jaren prioriteiten stellen – allemaal in dienst van die droom: het oprichten van het grootste professionele freediving centre ter wereld, gelegen op de Filipijnen (Panglao), samen met zijn Chinese vriendin. Het geluk straalt ervan af.

Vrijheid en geld
 Vincent: "Ik ben echt al heel mijn leven ondernemer. Op mijn veertiende had ik als krantenbezorger andere jongens voor me lopen. Na mijn studie ben ik in loondienst in sales- en projectmanagement gaan werken. Van professioneel blogger en internetondernemer groeide ik door naar online marketeer en business consultant. Om de verkeerde redenen. Ik wilde vrijheid en veel geld verdienen. Ik kan nu zeggen als dat je doel is, ben je beter af voor als je voor een baas werkt. Per saldo had ik vijf vrije dagen per jaar."

Keerpunt
 Na een zwaar jaar (2011) waarin onder andere een vriend overleed en een van zijn bedrijven zinkende was, besloot Vincent op een goede

dag dat het klaar was met mooie pakken, snelle auto's en geleefd worden. "Dat was het keerpunt, ja soms zijn daar tegenslagen voor nodig. Ik ging reizen, werd activist bij Sea Shepherd, deed vrijwilligerswerk en maakte onderweg websites. Als er een site af was, kon ik weer even verder reizen. Ik deed nu wat ik leuk vond. Op een gegeven moment belandde ik op de Filipijnen om te trainen, daarnaast was ik bezig met webdesign, consulting en het geven van freedive lessen. Was dus nog steeds bezig met veel verschillende dingen, van alles een beetje."

Focus en prioriteiten stellen
 Drie jaar geleden besloot hij echt voor één ding te gaan en te focussen op het realiseren van het grootste professionele freedive centre ter wereld, samen met zijn vriendin – ook freedive instructor-trainer. Daarbij heeft Vincent de volgende ondernemerslessen toegepast:

1. To-do-lijsten zijn waardeloos.
2. Focus: multitasking is een illusie.
3. Doe waar de prioriteit ligt.
4. Ondernemerschap is ervoor gaan.

Hij verklaart: "To-do-lijsten leiden je af van wat echt belangrijk is. Als je een half uur hebt, pak je vaak een taak die je in een half uur of minder kan doen. Meestal is dat iets dat NIET hoog op je prioriteitenlijst staat. Zo werkt dat nu eenmaal. Beter is het om te draaien, en te kijken wat prioriteit heeft. Heb je een slechte cashflow? Zet dan alles in het werk om die te verhogen. Ook als je maar een half uur hebt. Doe je teveel verschillende dingen, maak dan keuzes. Ik moest een tijdje geleden het bouwen van websites laten vallen. Met pijn in mijn hart, want dit had

me de mogelijkheid gegeven de wereld rond te reizen en een vrij leven te leiden. Zo kijk je continu wat nodig is. En om echt die grote droom te realiseren moet je vaak zelfs dingen doen die wel prioriteit hebben maar waar je hart helemaal niet ligt. Tijdelijk je passie opgeven dus. Voor mij was dat stoppen met trainen - freedive training was en is dé motivatie waarom ik dit hier doe. Ik moest bedrijven samenvoegen, leidinggeven, taken delegeren, en cursussen volgen. Niet mijn ding. Ook hadden we vorig jaar slechts een week vakantie. Alles stond in dienst van."

De droom binnen de droom
 "Nu het centrum staat, we het hoogst haalbare niveau in freedive education behaald hebben en twee maanden geleden de nieuwe manager hebben aangenomen, die veel van mijn taken overneemt, kan ik de droom binnen de droom leven: dagelijks freediven, serieus op diepte trainen en echte professionals opleiden." Gelukkig voegt hij eraan toe: "We wonen in een paradijs, we zijn van 's morgens vroeg tot 's avonds laat bezig met onze droom. Het freediven is zo geweldig." Bijna boven zichzelf uitstijgend legt hij uit: "Met diep duiken kom je in een enorme flow, wordt je een met het water en het voelt als opnieuw geboren worden ..."

Deze man met zijn niet-lullen-maar-poetsen-mentaliteit en enorme spirit heeft zijn droom waargemaakt, en leeft als God op de Filipijnen. Een andere conclusie is niet mogelijk.

Wil je meer lezen over al zijn avonturen en lessen kijk op www.vincentssparreboom.com.

